



Lesbrief

Kikker en een heel bijzondere dag

Max Velthuijs

Thema: verjaardag, (verrassings)feestje en speciale dagen

Leeftijd: voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar

Onderwerp 3: verjaardag

Kikker was helemaal vergeten dat het zijn verjaardag was, maar gelukkig hadden zijn vriendjes een verrassingsfeest georganiseerd. Hoe vieren de kinderen hun verjaardag? Wie nodigen zij uit? En wat zouden ze graag als cadeau willen krijgen als zij jarig zijn?

Tip: Hoe ziet het ideale verjaardagsfeest van de kinderen eruit? Laat ze het tekenen en aan de hand van de tekening uitleggen aan de klas.

Knutselen

Maak met de klas een verjaardagslinger bestaande uit alle verjaardagen van de kinderen (en natuurlijk ook die van de leerkracht). Geef ieder kind een stuk karton geknipt in de vorm van een vlaggetje. Plak in het midden van de vlag de foto van het kind en schrijf er de datum van zijn of haar verjaardag boven. Laat de kinderen hun eigen vlag versieren met bijvoorbeeld glitters of mooie tekeningen. Bepaal met de klas de juiste volgorde van de slinger en plak alle vlaggetjes aan een lijn vast. Door deze slinger zal nooit iemand een verjaardag vergeten!

Kikker heeft gehoord dat het een bijzondere dag zou zijn vandaag. Maar als hij rondloopt en zijn vriendjes bezoekt, merkt hij hier helemaal niets van! Waarom zou het nou toch een bijzondere dag zijn? Aan de hand van het boek *Kikker en een heel bijzondere dag* en deze lesbrief leren de kinderen wat een bijzondere dag is en hoe een verjaardag gevierd kan worden!

Kringgesprek

Onderwerp 1: heel bijzonder

Kikker vraagt zich af wat 'heel bijzonder' betekent. Wat denken de kinderen dat het betekent? Laat een paar kinderen vertellen wat zij 'heel bijzonder' vinden. Dit kan bijvoorbeeld een geboorte zijn van een broertje of zusje, een feest of een voorstelling waar zij pas naartoe zijn gegaan. Probeer aan het einde van het gesprek de kinderen te laten inzien dat ieders perceptie van 'heel bijzonder' anders is.

Onderwerp 2: verdrietig

Kikker is verdrietig omdat hij niet is uitgenodigd voor een feest waar vrienden van hem wel heengaan. Waarom zou Kikker daarover zo verdrietig zijn? Heeft een van de kinderen ook wel eens zoiets meegemaakt? Wat kan Kikker nu het beste doen? Hebben de kinderen tips?

